

Casa Jemie Makandra

Een vertrouwde plek in eigen buurt

Casa Jemie Makandra is een bijzondere buurtkamer in Holendrecht: een trefpunt voor de buurt en een plek waar mensen groeien door elkaar te helpen.

Juriaan Otto

Projectleider Casa Jemie Makandra

'In maart 2011 zijn we in Holendrecht-West gestart met Casa Jemie Makandra, wat letterlijk betekent "Huize Help Elkaar". Het project is opgezet vanuit de corporaties die hier woningen hebben: Eigen Haard en Stadgenoot. Wij werken samen met Stadsdeel Zuidoost en Dienst Werk en Inkomen (DWI). Eigen Haard stelt het pand ter beschikking en heeft mij aangesteld om het project te leiden. De ideeën komen helemaal voort uit de bewoners. Zij geven aan waar behoefte aan is en ik zorg dan dat ze de middelen krijgen om dat op te zetten. Casa Jemie Makandra is meer dan alleen een buurtkamer waar mensen uit de wijk samen activiteiten organiseren. We bieden mensen die niet makkelijk een reguliere baan kunnen vinden een opstap. DWI stuurt cliënten aan ons door, die hier als vrijwilligers aan het werk gaan, bijvoorbeeld als klusjesman of in de tuindienst. Het is fantastisch om mensen te zien opbloeien. Sommigen zullen zelfs doorstromen naar een betaalde baan. We groeien hard: er zijn al zeker veertig vrijwilligers actief en er maken al meer dan tweehonderd mensen gebruik van de diensten en activiteiten. Wat het voor mij extra leuk maakt, is de veelheid aan culturen en de enorme levensvreugde die je in Zuidoost vindt.'

'Extra leuk vind ik de veelheid aan culturen en de enorme levensvreugde die je in Zuidoost vindt'



Sandra van der Wal

Vrijwilliger

'Sinds de start in 2011 ben ik steeds meer gaan doen voor de buurtkamer. Ik plan de klussen in en heb de Kidsclub opgezet. Die heeft al zeventig leden. Elke zondagmiddag komen er wel veertig kinderen. We doen van alles: tekenen of moederdagcadeautjes maken, maar we leggen ook moestuintjes aan en maken vogelhuisjes. Kinderen kunnen hier echt even kind zijn. Er is ook veel belangstelling voor mijn schuldhulp-spreekuur op dinsdag en donderdag. Mensen die met schulden zitten worden niet altijd goed geholpen door de instanties, of vinden er hun weg niet. Ik help ze om overzicht te krijgen: de bonnetjes en papieren verzameld in een vuilniszak gaan geordend in mappen. Dan maken we samen een plan. Als het nodig is, ga ik mee naar de instanties. Ik heb zelf ervaring met die trajecten en ik weet hoe moeilijk het kan zijn. In totaal werk ik nu zes dagen per week bij Casa Jemie Makandra, van negen tot drie. Ik hoop dat dit ooit een betaalde baan kan worden. Maar ook vrijwillig doe ik het met veel plezier. Hier heb ik mijn eigen verantwoordelijkheden, en de vrijheid om die naar mijn idee in te vullen. Er heerst echt een clubgevoel, iedereen voelt zich hier thuis. Het grootste compliment is dat mensen blijven terugkomen en ook anderen meenemen.'

'Er heerst echt een clubgevoel, iedereen voelt zich hier thuis'

Herman Oosterbaan

Deelnemer én vrijwilliger

'Bij de school van mijn dochtertje raakte ik aan de praat met een moeder die al bij Casa Japie Makandra betrokken was. Dat leek haar ook wel wat voor mij. Inmiddels kom ik er dagelijks, meestal in de ochtend. We doen hier eigenlijk twee dingen. We leveren diensten aan mensen die zelf iets niet meer kunnen, bijvoorbeeld klusjes in huis of in de tuin, of hulp met het invullen van formulieren. Daarnaast organiseren we activiteiten, zoals een kookclub en creatieve workshops. Ik zorg voor de website, maak flyers en de nieuwsbrief. Verder help ik mensen bij computerproblemen en soms spring ik bij in de klussen- of tuindienst. Maar ik ben ook een actieve deelnemer. Met mijn dochtertje van 6 ga ik vaak naar de Kidsclub en de kookclub, en soms ook naar het ontbijt-café. Ik vind het leuk om iets voor een ander te doen, daar waardering voor te krijgen en mijn netwerk uit te breiden. Steeds meer mensen weten ons te vinden. We hebben dus ook steeds meer vrijwilligers nodig en die hoeven niet alleen van DWI te komen. Wanneer we ergens zijn voor een klusje, vragen we vaak of die persoon zelf iets terug kan doen. En als ik mensen ontmoet buiten Casa Japie Makandra, vraag ik die gewoon.'

'Ik vind het leuk om iets voor een ander te doen, daar waardering voor te krijgen en mijn netwerk uit te breiden'

